

Rotterdam, 10-01-2013

Geachte Heer van Gent, beste Henk,

Onze Ties heeft op 8 jarige leeftijd voor het eerst deelgenomen aan een zeilweek tijdens de zomer zeilweken bij Zeilcentrum Henk van Gent. Een week lang les, met de mogelijkheid een eerste zeildiploma te behalen. Dit was een mooie gelegenheid om uit te proberen of zeilen iets voor hem was. Bij de zeilverenigingen was zo iets niet mogelijk. Bij U waren wij van harte welkom. Hij heeft het deze week zo naar zijn zin gehad, dat hij dit, het jaar erna, heeft herhaald. Na deze twee weken was hij zo enthousiast geworden dat hij aangaf wel deel te willen nemen aan zeilwedstrijden. U stimuleerde dat zeer en verwees ons door naar de omliggende zeilverenigingen. Daar bleek dat hij in de 2 vakantieweken op het Zeilcentrum zoveel geleerd had, dat hij direct door kon stromen naar het wedstrijdzeilen.

Ties heeft vervolgens in zijn eerste jaar de Combi C gewonnen, het jaar daarna werd hij 2e in de Combi B en heeft het afgelopen jaar de Combi A gewonnen.

Wij willen U hartelijke danken voor de manier waarop U Ties heeft opgevangen en het plezier dat hij mede door U en uw instructeurs heeft gekregen in het zeilen. Ties maakt nu deel uit van Team Rotterdam en zal naar verwachting komend jaar op het niveau van de nationale kernploeg varen.

Onze dochter Aniek, is nu 9 jaar, en heeft twee spastische benen. Zij is in 2012 begonnen met zeilles bij de vereniging. Door de leuke ervaringen die Ties had bij uw zeilcentrum, hebben we afgelopen zomer ook haar aangemeld voor een zeilweek. Het viel op hoe vriendelijk uw instructeurs waren en hoe kundig zij keken, met welke aanpassingen zij toch zou kunnen zeilen. Ook zij heeft bij U haar eerste zeildiploma gehaald. Dank voor het onder uw hoede nemen van onze gehandicapte dochter en het behaalde resultaat. Het diploma hangt ingelijst op haar kamer, en ze is van plan komend seizoen haar tweede diploma te gaan halen.

Als gevolg van onze inmiddels ontstane interesse in de zeilsport, kregen wij enkele maanden geleden de vraag van enige buitenlandse gasten, of zij een middag zouden kunnen zeilen op bijvoorbeeld de Kralingse Plas in Rotterdam. Toen realiseerde ik mij, dat U de enige bent die deze faciliteit biedt en heb de gasten naar U doorverwezen.

Ik dank U voor de begeleiding van onze kinderen en hoop dat uw Zeilschool de mogelijkheden heeft om te blijven bestaan en zich te ontwikkelen, omdat deze naast de zeilverenigingen een wenselijke functie op en rond de Kralingse Plas vervult.

Met vriendelijke groet,

Annemarie Nieuwenhuis
Golda Meirstraat 21
3066 VE Rotterdam
Tel. 06-46733731 / 010-4133154