

Sinds 2008 ben ik als vrijwilliger werkzaam bij Zeilcentrum Henk van Gent, voornamelijk als zeilinstructeur of schipper.

Helaas ben ik al lange tijd chronisch ziek, veroorzaakt door de ziekte ME/CVS (Chronisch Vermoeidheidssyndroom). Aangezien het aantal uren dat ik kan werken erg beperkt is én ook nog sterk kan variëren per week of zelfs per dag, is betaald werk voor mij tot op heden niet mogelijk gebleken.

Ik begrijp ook dat dit voor een werkgever niet bepaald eenvoudig is om mee om te gaan. Juist bij het Zeilcentrum Henk van Gent heb ik op dit vlak echter niets dan goede ervaringen gehad. Er wordt zoveel mogelijk rekening gehouden met mijn beperkte energie en daardoor voel ik mij volledig thuis op het zeilcentrum.

Het zeilcentrum heeft mij een kans geboden om mijn passie voor het zeilen te combineren met het les geven. Ik haal er zodoende heel veel positieve energie uit en elke keer als ik er ben geweest reis ik terug naar huis met een voldaan gevoel. Mettertijd hoop ik weer betaald werk te kunnen verrichten en het zeilcentrum speelt voor mij dus een belangrijke rol bij mijn re-integratie.

En ik heb gemerkt dat ik bepaald niet de enige ben: op het zeilcentrum lopen meerdere vrijwilligers rond met een beperking die met plezier hun taken uitvoeren voor het zeilcentrum. Zij worden aangesproken op hun kracht: er wordt gekeken naar wat zij wél kunnen in plaats van wat zij niet kunnen.

Ik ben kortom van mening dat het zeilcentrum een zeer belangrijke rol vervult voor mensen die om verschillende redenen aan de rand van de samenleving terecht zijn gekomen. Het zeilcentrum biedt hen zo een opstapje om uiteindelijk weer voluit mee te kunnen draaien in onze maatschappij.

Als het zeilcentrum zou verdwijnen zou dat dus een ramp betekenen. Voor mij persoonlijk maar zeker ook voor iedereen die op wat voor wijze dan ook betrokken is bij het zeilcentrum.

Verder vind ik dat Zeilcentrum Henk van Gent een belangrijke rol vervult voor de jeugd van Rotterdam. Ik heb zelf regelmatig geassisteerd bij het schoolzeilen: een grote groep kinderen in de leeftijd tussen acht en twaalf jaar krijgt zo de kans kennis te maken met het zeilen en het plezier dat ze dat kan geven.

Wat ik persoonlijk hier echt geweldig aan vind is dat zo een beetje alle bevolkingsgroepen die in Rotterdam wonen vertegenwoordigd zijn. Zelf ben ik bevoorrecht want ik zeilde op mijn zevende al mee op de zeilboot van mijn ouders. Maar hier zitten veel kinderen bij die waarschijnlijk anders nooit in hun leven in aanraking zouden zijn gekomen met het zeilen en zij leren zo in ieder geval twee vaardigheden die naar mijn mening zeer waardevol zijn: samen kunnen werken en het begrijpen en respecteren van de natuurkrachten.

Ik vind kortom dat Zeilcentrum Henk van Gent overtuigend heeft aangetoond dat zij een prominente plek in Rotterdam verdient, niet alleen voor nu maar zeker ook voor de lange termijn. Een stad met een nautische historie als Rotterdam is het mijns inziens feitelijk aan haar stand verplicht om een zeilcentrum met een laagdrempelige toegang als faciliteit in de stad aan te bieden. Het zeilcentrum moet dus een eerlijke kans krijgen van de gemeente Rotterdam en een ontruiming moet te allen tijde worden voorkomen als het aan ondergetekende ligt.

Naam en adres bij het Zeilcentrum bekend.