

Wampe

Geacht Gerechtshof,

Ik schrijf u in de hoop, u te kunnen overtuigen voor een toekomst waarin laagdrempelig zeilen op de Kralingse plas is gegarandeerd. Ik zou u willen vragen de ontruiming van het Zeilcentrum te willen stoppen en een herstel van het zeilcentrum in oude glorie mogelijk te willen maken.

Mijn motivatie en betrokkenheid met het Zeilcentrum komt voort uit mijn eerste kennismaking met de Heer van Gent en het Zeilcentrum in 2000. Vanaf het eerste moment heb ik bewondering en waardering gehad voor zijn maatschappelijk betrokken ondernemerschap en de wijze waarop er op het Zeilcentrum wordt lesgegeven. Door de jaren heen ben ik verbonden gebleven met het zeilcentrum. Als stagiair en later als instructeur heb ik zoveel kinderen en volwassenen met verschillende afkomst en achtergronden met veel plezier zien genieten op de Kralingse plas en van de zeilsport. Een waardevolle en unieke ervaring in de watersport wereld, maar bovenal in Rotterdam.

Trots en vol waardering ben ik ook voor de groep mensen en in het bijzonder voor Henk van Gent. Zij hebben ondanks alle tegenslagen en tegenwerking van de Gemeente Rotterdam, tot nu toe het hoofd boven water weten te houden. Door het hoofd boven water gehouden te hebben, zijn er de afgelopen jaren weer veel mensen enthousiast geraakt voor de zeilsport. Het zeilcentrum moet in oude glorie worden herstel om de goede lessen, de maatschappelijke waarde en om de goede en open sfeer die er op het water en de steigers is te behouden. Medewerkers, vrijwilligers en cursisten uit allerlei windrichtingen weten hun weg naar het zeilcentrum te vinden.

De laatste jaren heb ik ook kennis gemaakt met Community Sailing Rotterdam. Ik ben ervan overtuigd dat deze stichting en haar mensen koers zet naar een toekomstbestendig succesvol concept.

Met sportieve groet,

Wampe