

## **Maaike: 'Learning on the job, van hulpje tot hoofdinstructeur'**

Volgens mij was ik net 13 jaar toen ik bij het Zeilcentrum ging solliciteren. Ik had al een aantal jaar zeil ervaring, en ik wilde graag meer tijd op het water doorbrengen. Tijdens mijn sollicitatie gesprek zei Henk dat ik ooit misschien wel hoofdinstructeur kon worden, dit leek voor mij erg ver weg maar het was een goede motivatie om hard te gaan werken. Na het gesprek kon ik al snel beginnen. Mijn eerste week kan ik mij niet meer goed herinneren, ik weet nog wel dat ik het erg spannend vond. Maar dat was echt nergens voor nodig. De sfeer was, en dat is het nog steeds, erg goed onder de medewerkers. Ook met de cursisten is het altijd gezellig. Ik bouwde langzaam mijn werkzaamheden die ik er deed op. Eerst was het voornamelijk helpen met de lesvoorbereiding, en helpen tijdens de les zelf. Na een aantal jaar oefenen, oftewel 'learning on the job' zoals Henk altijd zegt, heb ik afgelopen zomer voor het eerst een aantal jeugdweken zelfstandig gedraaid. Dit is misschien wel het begin van Henk zijn voorspelling die uitkomt, wie weet wordt ik ooit wel hoofdinstructeur.

Het geven van zeilles vind ik erg leuk om te doen. Ik vind het altijd erg leuk om te zien dat ik kinderen die eerst geen zin hadden, of bang waren toch zover heb gekregen om met plezier de zeilboot in te stappen.

Het werk bij het Zeilcentrum is erg gevarieerd. Behalve het geven van zeilles, wat ik vooral doe, sta ik ook vaak achter de balie, help ik met klussen, en ben ik dit jaar samen met Lieselot begonnen met het opstarten van de Social Media van het Zeilcentrum. Ik vind het erg leuk dat er zoveel variatie in mijn werk zit. Dat is wat het leuk en uitdagend houdt. Heel wat anders dan een simpel baantje bij de supermarkt dus!

Ik hoop oprecht dat ik nog lang bij het Zeilcentrum kan blijven werken.

Maaike Reule

